

### NIEUWE LEDEN

*We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen onze afdeling:*

Mevr. M.P.C. Peeters-van de Vorst  
Mevr. W.A.C. Caris-Verhagen

### OVERLEDEN

Dhr. J.Raymakers  
Dhr. W.Caris  
Dhr. A. Derks  
Dhr. J.van Run



*We condoleren familie en vrienden met dit verlies en wensen hen veel sterkte.*



### AGENDA IS (BIJNA)LEEG

- Wandelen: iedere dinsdagmorgen vertrekken 9.30 uur bij de poort van De Ark. Informatie bij Clim Langewouters tel. 54 43 49

Wandelgroep o.l.v. Clim Langewouters wil wel weer beginnen, dat is buiten en kan dus.

Wel met de restrictie dat de mensen de bekende voorschriften en richtlijnen van het RIVM volgen.

Maar er worden nog meer acties ondernomen. Onze Tai Chi mensen hebben hun beweging naar buiten verlegd en De Ark wil weer langzaam opstarten met het eetpunt. Het Repair Café is naar een andere vorm aan het zoeken en dat gaat ook werken. Sporten binnen is tot 1 september verboden en voor alles moet een terdege protocol worden gemaakt en overlegd aan de gemeente. Dus nog even geduld met zijn allen. Waar wel veel actie is, is bij de volgende geleiding; "Omzien naar Elkaar".

### OMZIEN NAAR ELKAAR

De werkgroep heeft naast de al eerder genoemde belcirkel al heel wat voor elkaar gekregen. Onder bezielende leiding van Emmanuel Verleg en hij wordt met verve ondersteund door Joost Verspaget, komt het één na het andere plan tot werking. Misschien heeft U al op één of andere manier kennisgemaakt met één van de vele acties. Ook heeft U in tal van berichten in de pers en zelfs op TV, want ik mocht daar als voorzitter mijn zegje doen, al kennis gemaakt met OnE. (wen maar aan de afkorting)



de

In heel Helmond zijn ondersteuningspakketjes bezorgd met een lunch of een Merci tablet. Later nog eens een lunch van Ria's eetwink.

En de kieners hebben een bingokaart ontvangen voor De thuisblijf stadsbingo™ en die is al groots aangekondigd en ging op 31 mei van start. Jibb. is met sporten op buitenlocatie bezig en ook in Stiphout al gesignaleerd. Door lang leve cultuur worden outdoor concerten georganiseerd. Zie hiervoor: ([www.langleve-cultuur.nl](http://www.langleve-cultuur.nl)) en ([www.jibbplus.nl](http://www.jibbplus.nl)). Er komt een grootse actie voor de mantelzorgers en er staan nog een aantal dingen op stapel, al met al te veel om op te noemen eigenlijk.

We zien dus heel veel bezigheden om allerlei ondersteuning te geven in de toch nog steeds moeilijke tijd.

Het is duidelijk dat we hiervoor allerlei mensen nodig hebben, want zoiets kun je niet met een paar personen bewerkstelligen. Geef je op als je bijvoorbeeld mee wil helpen met bezorgen of andere mooie ideeën hebt, we zijn voor alles in ben je jong of oud of woon je niet in onze wijk, dat is allemaal geen probleem, we zijn voor alle steun dankbaar.

Voorlopig bestaat de denktank uit de leden:

Emmanuel Verleg; Joost Verspaget; en uit het bestuur Jeanne Kuijpers en de voorzitter.

Graag aanmeldingen via:

Email: [omzienhelmond@gmail.com](mailto:omzienhelmond@gmail.com)

Coördinator: Emmanuel Verleg 06 87 40 27 18

Website: [www.omziennaareelkaarinhelmond.com](http://www.omziennaareelkaarinhelmond.com)

Op de website kunt U terecht met vragen en opmerkingen in de breedste zin van het woord.

### UITNODIGING

**Ik heb nog van niemand wat gehoord dus herhaal ik dit nog maar een keer.**

Als iemand interesse heeft om ook een stukje te schrijven in de INFO dan kan dat natuurlijk. Nog sterker, ik kan best mensen gebruiken die helpen om deze INFO in elkaar te knutselen. Verder zoeken we nog steeds mensen om de site mee te helpen up to date te houden of nog leuker te maken en ik leer het heel graag aan andere mensen om zoiets te doen. De INFO en de website is namelijk voor ons allemaal, maar ook door ons allemaal te gebruiken. Opgeven of insturen aan het secretariaat of:  
e-mail naar: [admkbob@gmail.com](mailto:admkbob@gmail.com)

## VAN DE VOORZITTER



### VIRUSONRUST(1)

Ik heb de boeken van De zeven zussen van Lucinda Riley helemaal uit en moet wachten op het laatste deel, want dat moet nog worden geschreven. Maar het komt allemaal wel goed uit, want de bezigheden worden weer intenser. Vooral OnE vergt mijn aandacht en verstoort eigenlijk de uiteindelijk ingevallen rustperiode. Trouwens de gehele maatschappij is plotseling weer onrustig en veel drukker. Onze economie dwingt ons tot meer openheid en minder beperkende maatregelen. Trouwens het prachtige mei-weer draagt ook een steentje bij om te smachten naar de buitenlucht en de vrijheid om te gaan en staan waar en wanneer we willen.

Heel Nederland reageerde dan ook met een zucht van geluk na de woorden van onze premier. De helft vond het echter nog lang niet genoeg en zuchtte om een heel andere reden. Er kwamen zelfs heuse protestacties op gang en het gemopper en gezeur deed ons weer aan weleer denken.

Het wordt ons zo wel duidelijk dat economische motieven dikwijls ten grondslag liggen aan allerlei beslissingen, regels, wetten en gedragingen. Het ergste is nog dat we dit in het geheel niet beseffen en dat we blijkbaar al zo geïndoctrineerd zijn door dit gegeven, dat we er nooit bij stilstaan. We moeten gewoon accepteren dat de economie ons gehele bestaan bepaalt of je het er nu mee eens bent of niet.

Ik werd hierdoor wel een beetje getriggerd en mijn frons bij de versoepeling was er ook één van bezorgdheid. Zou alles nu wel goed gaan en was alles dan voor niets geweest. Zou het nieuwe geldgeef machientje van de overheid niet als een kaatsenbal terugkomen?

Ik besef tevens dat alle dingen, waarvan ik dacht dat ze moesten, in een ander licht komen te staan. Het bridgen wordt ingewisseld voor de spellen op de computer. Het geen hand geven wordt al als normaal geaccepteerd en het botsen in een winkelstraat lijkt ook verleden tijd. Het op afstand van elkaar staan praten wordt alleen door de gehoorgestoorden onder ons als een probleem ervaren, maar zal dit dan allemaal echt zo blijven??

Ik merk gewoon dat de maatregelen zo langzaam aan als een spijtzwam onze samenleving binnen groeit en onze pas verworven saamhorigheid begint aan te tasten. Ik hoop dat we dat echt niet laten gebeuren met zijn allen en dat het positieve effect juist ingeburgerd gaat worden. Want laten we eerlijk zijn er waren ook een aantal positieve effecten in deze crisistijd. We pasten weer beter bij elkaar en we hadden weer meer zorg voor elkaar.

Het zal trouwens wel de laatste keer zijn dan ik U moet zitten vervelen met zo'n lang verhaal, want in juli komt geen INFO zoals jullie wel weten en in augustus hoop ik dat hij weer volstaat met allerlei andere en belangrijke gegevens over al onze geleidingen.

Ik eindig met een prachtige zinsnede uit het laatste boek "Zon" van Lucinda Riley, waarmee ik alles kan samenvatten van deze periode; "Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd".

### VIRUSONRUST(2)

*Als je de strijd dreigt te gaan winnen  
Schuilt daarin een groot gevaar  
De euforie maakt zorgeloos van binnen  
Je krijgt een soort van hersen staar  
Je bent de strijd al meer dan moe  
Je raakt een beetje buiten zinnen  
Maar dan slaat pas de vijand toe*

*Was eerst die halve meter heilig  
Je merkt het nu al om je heen  
Nu lijkt een meter al wel veilig  
Want och dat doet toch iedereen  
Toch maakt één zwaluw nog steeds geen zomer  
Al valt nu alles gelukkig weer wat mee  
Maar denk toch niet als een duffe dromer*

*Was je handen niet in onschuld  
Door je ogen dicht te doen  
Want eigen schuld is dikke bult  
Dus volg de regels van fatsoen  
Later kunnen we dan beweren  
We hadden echt wel veel geduld  
We konden zelfs een virusramp trotseren*

FvdK

De zomer komt toch ook gewoon  
Helaas de INFO dan weer niet  
Iedere vogel vindt zijn toon  
Geniet maar van elkanders lied

