

NIEUWE LEDEN

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen onze afdeling:



Mevr. J.C.M. Duijmelink-Schatorjé
Dhr. J. Wasser en
Mevr. T. Wasser- van Vlerken

OVERLEDEN

Dhr. J. Verbakel
Dhr. G. de Wit
Mevr. T. Rijkers-Lenders
Dhr. M. van Hout



We condoleren familie en vrienden met dit verlies en wensen hen veel sterkte.

STIPJES

- Dhr. J. Janssens heeft aangeboden te willen toetreden tot onze kascommissie waarvoor onze hartelijke dank. De andere leden bedankt voor hun werkzaamheden afgelopen jaar.
- Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Wij hebben € 840,73 mogen ontvangen.
Bedankt voor jullie bijdrage aan de Rabo ClubSupport Actie!
- Op alle dagen maar in het bijzonder op 7 december op de nationale vrijwilligers dag willen we al onze vrijwilligers hartelijk bedanken. Zonder jullie is er geen KBO Stiphout-Warande.

VAN HET BESTUUR:



Helaas kunnen we nog steeds niet bij elkaar komen en kunnen we niet het hart van onze bezigheden uitoefenen, maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten.

We hebben als bestuur zelfs een geslaagde online team-meeting achter de rug, wat voor een senioren vereniging toch wel een prestatie genoemd mag worden. We buigen met de tijd mee en doen ons best.

In 2020 zijn veel dingen niet door kunnen gaan. Geen uitstapjes, geen barbecue, geen kerstmiddag. Wat wel kan is het geven van een klein handig presentje. Om mee te nemen in je jaszak of in je boodschappentas. We weten dat geen enkel presentje dat gemis goed kan maken, maar het komt uit een groot hart. Het is niet de grootte van het cadeau maar de gedachte die erachter zit die telt.

OP ZOEK NAAR

Als schrijver van de INFO en tevens samensteller en beheerder van de website ben ik nog steeds op zoek naar mensen die me daarin willen steunen. Het kost natuurlijk tijd en inzet, maar je kunt er ook veel plezier aan beleven. Als je wat affectie hebt met de computer dan kan iedereen dit makkelijk leren. Je kunt vanuit je eigen werkplek thuis bijna alles doen. Je krijgt alle tijd en steun die je nodig hebt om te groeien in iets wat kan uitgroeien tot een weldadig hobbywerkje.

Vragen, interesse dan is mailen in deze tijd de juiste weg. E-mail: voorzitter@kbo-stiphoutwarande.nl

ER IS EEN TIJD VAN MIJMEREN:

Steeds als ik de namen aan het tikken ben van de overleden leden springen mijn hersenen in de herinnering modus en dwalen mijn gedachten af. Bij Toos denk ik aan de Rijkers familie die vanuit Eeneind naar Stiphout kwam naar de Gerwenseweg. Er groeide daar een hele rij Rijkersen en de nazaten verspreidden zich over Stiphout en in alle verenigingen, gebeurtenissen en bij andere festiviteiten komen we ze tegen.

Bij de tweede persoon, bij Gerard, die ik als Gerrit leerde kennen als voetballer, komen herinneringen aan eigenlijk alle bezigheden en hoedanigheden bij de voetbalclub Stiphout-Vooruit. We hadden altijd wel een praatje of voetbalding te bespreken en mede door onze bezigheden hadden we nooit gebrek aan gesprekstof en Gerrit zeker niet.

De derde Joop kende ik zelfs als klasgenootje op de Trudoschool al. We zaten samen in klas 2/3 want toen hadden we alleen combinatieklassen op de jongensschool. Hij heette toen Jopi en hij woonde in het huis rechts naast de huidige ijssalon. Ik holde dan achterom naar hem toe. We wandelden allemaal gewoon bij iedereen achterom en als we niemand zagen riepen we "volluk" en meestal kwam er dan wel iemand tevoorschijn ergens vandaan of vanuit de schuur of den hof, want iedereen had toen nog een tuin en meestal wel dieren achter.

Op school leerde ik dat er duizend jaar zo goed als niks was veranderd in de wereld zeker in de middeleeuwen en ik had stellig de overtuiging dat dat nog steeds zo was en het vermoeden dat alles ook zo zou blijven. Op het laatst van de geschiedenis waren wel spannende dingen gebeurd, maar daar hadden ze het nooit over. Mijn vader had dat allemaal meegemaakt, wat me razend nieuwsgierig maakte. Ik

vond ook dat hij in de spannendste tijd ooit had geleefd. Hij vertelde me dat hij bijzonder graag in dienst had gewild, maar dat hij met drie anderen uit Stiphout tegelijk werd opgeroepen en dat ze moesten loten. Blijkbaar had Stiphout toen nog maar drie jongens van dezelfde leeftijd in dat jaar. Door de crisistijd moest er geloot worden, want ze wilden geen geld meer aan oorlog besteden, want zo iets verschrikkelijks zou toch niet meer gebeuren. Wat hadden ze het mis.

Ook mis zat mijn vader want hij werd uitgeloot en viel tot zijn grote spijt af. Het verbaasde me heel erg dat hij graag in dienst wilde. Hij legde me uit dat hij heel graag een fiets wilde en dat hij die in het leger zou krijgen. Hij deed aan wielrennen maar altijd op een geleende fiets.

Over de oorlogen wilde hij nooit wat kwijt en pas veel later hoorde ik dat de brandplekken in het zeil boven op mijn slaapkamer van soldaten waren die daar ook geslapen hadden. Wat hebben die mensen veel veranderingen meegemaakt, van niets (ja, De Spaanse Griep) naar auto's en radio en televisie, oorlogen en de atoombom. Ze leefden in de bubbel van Stiphout, want Gerwen was al ver weg. Dat was hun leven en de rest veelal onbekend. In één mensenleven ongeveer van de middeleeuwen naar de eerste wandeling op de maan en dat dan ook nog live meemaken op TV. Ik had een hemels respect voor mijn vader en moeder. Mijn vader heeft heel zijn leven gefietst en hard ook nog.

Ik geloof dat wij qua veranderingen ook hard gaan meetellen. Niet alleen wegens corona maar ook dat onze bubbel een wereldbubbel is geworden. Zo krijgen we de ellende van de hele wereld op ons bord in onze eigen huiskamer. en maken we ons zelfs druk om Amerikaanse presidentsverkiezing tot het smelten van ijs op de polen. We halen zelfs steengruis op van een asteroïde die 333 miljoen km. van ons vandaan staat., want dat kan misschien ons co2 probleem gaan oplossen. De keerzijde van deze onbekende medaille is wel dat we te maken krijgen met uitputting van onze aarde, overbevolking, grotere scheiding arm en rijk, vluchtelingen en een algehele globalisering met daarin de confronterende uitwassen van extremisme en de groei tot terrorisme. Alleen al in dit laatste stukje staan minstens tien woorden en begrippen die mijn ouders niet zouden kunnen plaatsen. Gelukkig zijn er ook veel mooie dingen te zien en zijn we hard bezig om oplossingen te bedenken, maar.....

Soms duik ik liever in de herinnering en vandaar ook mijn rijm wat ik hiernaast geschreven heb. Sommige dingen veranderen gelukkig nooit en gelukkig veranderen sommige dingen juist wel. Het is aan ons om daar de juiste keuze in te maken.



Herinner dingen

Toen Martha Spin nog existeerde
 En Lien den Daan nog rond marcheerde
 En niemand droeg zijn eigen naam
 Maar iets verzonnen door klank of faam
 De schut en fanfare die gingen nog los
 Bij ons op het plein de straat of "kios"
 Men praatte nog Stippents maar wel eensgezind
 Van boeren tot burgers van ouder tot kind
 Harry de slachter aan huis deed zijn ding
 En 's avonds het varken op de ladder dan hing
 En Bertje Manders nog groente deed venten
 En je betalen kon met guldens en centen
 Bij Truud de Spar kocht je los al je spullen
 Daar hoefde men dus enkel bakken te vullen
 De rooien bakker en melkboer Toon
 En Frits den Edah heel gewoon
 Hun spullen zomaar deponeerden
 En daarbij heel druk klazineerden
 In de keuken bij ons mam
 Waar iedereen dus zomaar kwam
 Problemen had men niet met tijd
 Je moest toch eerst je praatje kwijt
 De Vennen nog snoek en vissen bevatte
 Bij "de Kim" je toen nog de appels kon jatten
 Naar Helmond nog fietste over 't Hout
 En amper iets nieuws nog bij werd gebouwd
 De jeugd hun stek vond gewoon bij het "huukske"
 Je had al en feest bij ieder klein "kuukske"
 Slechts ene weg die gemaakt was van steen
 Soms zag je een auto maar meestal "geeneen"
 Den Tus "zonne" auto was al bezienswaardig
 Op de zandberg croste Jan Clynk ook heel vaardig
 Onder de "bumkes" ons klein voetbalveldje
 Achter de "brandkuul" was ik dus een heldje
 Bij Sjaak de kapper ging dat er wel af
 Na een rochel werd zelfs de flinkste wat laf
 Bij Marinus van Uden ging je zondagse geld
 Een stuiver of centen was dat welgeteld
 Lodaline Exota gewoon nog in glas
 En wegwerp er gewoon nog niet was
 De Klot en de Sep die gaven ons les
 Wel klappen ontving maar zeker geen stress
 Het dorp had bibbers van zuster Fiktrien
 De ander een engel en dus Engeliën
 En als je veel van deez dingen herkent
 Weet ik zeker "da ge ne Stippentse" bent
 De anderen die elders hun wieg hadden staan
 Die hebben dan elders die sfeer opgedaan
 Soms heeft het verleden een randje van pijn
 Herinner dingen kunnen ook heerlijker zijn

FvdK