

NIEUWE LEDEN

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen onze afdeling:



Mevr. L.E.M. Hopstaken
Mevr. E.A.M. van der Zanden-Kroezen
Hr. J.K. van der Zanden

STIPJES

- U mag ook stipjes opgeven dat is niet alleen voor het bestuur

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER



Beste leden van KBO Stiphout-Warande,
Voor degene die ons gemachtigd hebben wordt rond deze datum de contributie geïnd.
Heeft u ons niet gemachtigd en heeft u uw contributie nog niet betaald dan wil ik u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen.
Overschrijven op NL98 RABO 0149 6956 75 t.n.v. KBO Stiphout-Warande o.v.v. contributie 2021.

Mijn email adres is gewijzigd:
penningmeester@kbo-stiphoutwarande.nl



JE MAG NOG WEL IETS MET CORONA !

Ik mocht samen met een groepje bezorgers het KBO Stiphout-Warande kerstcadeautje "De grote voor m'kaar kalender" bij u in de brievenbus laten glijden.
De meeste leden wonen IN Stiphout en Warande, maar we hebben ook een groot aantal leden, die elders in Helmond of in de regio wonen. Ik had met name de taak op me genomen om de scheurkalender bij de leden in de rest van Helmond rond te brengen. Vooral het zoeken naar de diverse straten was een puzzel op zich. Maar na 29 km had ik het gevoel een lichtpuntje bij onze leden bezorgd te hebben.
Wat moeten we zonder contacten met familie, vrienden en de kennissen van de KBO. Wat is het toch moeilijk om plannen te maken. Het zoeken naar kleine lichtpuntjes wordt wel heel moeilijk, zeker als

we iedere keer weer verrast worden met aangepaste maatregelen.

Maar we geven de moed niet op. Ook wij van de activiteiten commissie gaan alvast vooruit kijken naar wat we kunnen organiseren wanneer de bewegingsvrijheid wat versoepeld wordt. Wij hopen met z'n allen, dat er in het komend voorjaar wat licht komt aan het einde van de tunnel. Hoop doet leven!

Frans van der Horst



bezoek
krijgen

BEZOEK NIEUWE LEDEN

Sinds een paar jaar ga ik op huisbezoek bij mensen die aangegeven hebben lid te willen worden van KBO Stiphout-Warande. Ik maak een afspraak en neem het nodige informatie-materiaal, o.a. het jaarboekje, een exemplaar van de Ons met een Info en een mooie KBO-tas (zolang de voorraad strekt). Dit is mij buitengewoon goed bevalen en het wordt door onze nieuwe mensen ook erg gewaardeerd en het geeft mij ook veel voldoening!
We maken kennis onder het genot van een kopje koffie, ik beantwoord vragen en we maken er samen een gezellig uurtje (of langer) van.
Dus ... ik ga op deze manier door om nieuwe leden welkom te heten bij onze club !
Als U behoefte hebt aan een herhaalbezoek van één van de bestuursleden dan mag U dat gerust bij ons melden.

Nel Dammer

ER IS EEN TIJD VAN MIJMEREN 3:

Op deze manier blijf ik maar stukjes schrijven, omdat we nog niet klaar zijn met onze pandemie. Een jaar geleden ongeveer was dit nog voor velen een onbekend of uitgestorven woord en nu is het helaas met stip gestegen. Daar gaan we dan.
Het is stil. Geen joelende schoolkinderen op het plein in mijn straat. De sonore berichtenstem brengt de val van het kabinet. Mijn iPad geeft de kille cijfers van de corona. Ik hoor in de verte de sirene van een ziekenauto. De kerkklokken luiden alweer, zoveel meer de laatste tijd. Allemaal dingen waarop ik geen vat heb. Allemaal dingen buiten mijn macht en buiten mijn invloed. Ik bedenk een anti- strategie. Ik ga vanuit mezelf de plussen en de minnen eens noteren. Ik kom tot de verrassende conclusie dat ik veel meer plussen dan minnen kan vinden. Zou dat door

mijn positieve levensinstelling komen? Natuurlijk speelt mijn leeftijd ook een rol en lijkt het voor de jeugd veel lastiger, of is het echt de instelling?

Eén van de plussen bijvoorbeeld is dat het door de on-drukke ik veel meer toekom aan mijn lezen. Ik was wat uitgekeken op de nieuwe soorten romans en thrillers. De moderne boeken zijn tegenwoordig doorspekt van verhaallijnen. Er moeten er minstens een stuk of vijf of meer door elkaar geknutseld worden. Dat is trouwens ook met de series en films op TV. En wat me vooral gaat storen is dat ze precies op interessante, beslissende momenten weg schakelen naar een andere verhaallijn en daarbij maken ze ook nog het liefst een sprong naar een andere tijdperiode. Dat dan gerepeteerd in ieder hoofdstuk of in de scenes van de film, hmmm!

Op deze manier werd ik gedreven naar het verleden en naar mijn oude boekenlijsten van de middelbare school. Hierop stonden allemaal interessante exemplaren, waar ik toen helaas niet allemaal tijd voor kon vrijmaken. Dus bij een aantal ben ik blijven stecken bij de boekverslagen om zodoende toch met succes een diploma te halen. Ik haal die tijd nu in en lees met plezier die boeken van mijn lijst en constateer dat het dus allemaal historische boeken zijn geworden, de één wat beter leesbaar dan de ander. Het laatste was "De klopp op de deur" van Ina Boudier-Bakker. Ik ben wel erg historisch en taalkundig geïnteresseerd en dus dat is dus smullen. Wel moest ik heel veel woorden, die we gewoon kwijt zijn geraakt, opzoeken. Zelfs taal is zo veranderlijk, dat we dat in één mensenleven niet bij kunnen benen. Er worden twee pandemieën in beschreven. De cholera pandemie en die van de Spaanse griep. Je merkt dan wel dat de lezers van toen echte hobbylezers waren en tijd genoeg hadden. De beschrijvingen zijn vele bladzijden lang, maar wat wel frappeert is de overeenkomst met onze eigen pandemie. De mensen reageren verslagen, radeloos, vol angst, van gelaten tot agressief, van afkeer tot geloof tot heel gelovig, dus gewoon menselijk met alle denkbare variëteiten. Ook de overheid als schuld aanwijzen en de drang naar economisch belang op de voorgrond stellen en kijken naar de ik-situatie komt hier veel voor, maar ook berusting en acceptatie.

Dit alles doet me bedenken dat eigenlijk niet de mens als zodanig zoveel verandert maar dat de wereld er omheen gewoon steeds een tandje bijschakelt. We leren wel steeds van die veranderingen, maar we worden er ook door overvleugeld en overspoeld. Onze kinderen en zelfs onze kleinkinderen halen ons in en dat in duizelingwekkende vaart. De enorme vlucht van technische, economische, luxe vooruitgang is enorm. De hang naar vroeger is wel verklaarbaar, het terugverlangen naar het bekende, naar de tijd dat we nog alles begrepen of enigszins konden volgen. Maar dat is iets van alle tijden hoor en niet voorbehouden aan onze generatie en dat kan ik uit al die "historische" romans in ieder geval leren. Ik wil ook niet in het verleden blijven hangen, dat leidt enkel tot verdriet.

De tegenhanger zie ik ook veel in deze tijd. Het uitzitten tot de tijd weer beter wordt. De loterijen vieren hoogtijdagen en de hang naar straks en dan is alles weer goed of de hoop dat alles zelfs beter wordt, wordt veel uitgesproken. Ook dit is eigenlijk een sombere en teleurstellende gedachte, want de kansen zijn wel erg minimaal en altijd morgen.

Ik zie in dat iedereen en zeker in onze tijd werkt aan zijn eigen waarheid, in die waarheid heeft iedereen gelijk met alle argumenten. Vroeger kwamen de waarheden door een beetje hetzelfde leven of dezelfde achtergrond in grote lijnen overeen. Men was het dus over heel veel dingen eens en de paar strijdpunten werden dikwijls mooie buurt onderwerpen.

Het verschil in persoonlijke waarheden blijkt al aan de 89 opgegeven politieke partijen voor de verkiezingen. Ze vinden allemaal dat ze gelijk hebben en het erge is dat in hun beleving en met hun waarheden dat ook nog volledig waar is. Het mag duidelijk zijn dat ook een heleboel mensen het met mijn beweringen niet eens zullen zijn. Grappig is wel dat ze het daardoor juist bewijzen.

Conclusie: ver verleden, verre toekomst dus maar heden.



VERLEDEN, TOEKOMST, DUS HEDEN

*Verlangen naar vroeger voor velen heel mooi
Zonnige dagen met sneeuw blijven hangen
Verdriet is het lot van dat eeuwig verlangen
Verdrongen verleden de dagen van dooi*

*De toekomst omarmen als een loterij
Geluk moet nog komen, straks komt het eraan
Teleurstelling zal tekenen je hele bestaan
Het leven in later lijdt steeds averij*

*Je moet dus beslist in de nu-modus leven
Alle mooie dingen vooral kleine waarderen
Dat valt voor eenieder heel zeker te leren
Het zal je beslist heel veel plussen gaan geven*

FVDK



Op-
zeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarsstraat 17