

NIEUWE LEDEN

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen onze afdeling:



Mevr. D. Beekman-van der Zanden

OVERLEDEN

Mevr. C. Kerkhof-Sijmens
Dhr. B.M. Bergkamp
Dhr. P. van de Kemenade
Dhr. J. Corstens
Dhr. M. Rijkers



We condoleren familie en vrienden met dit verlies en wensen hen veel sterkte.

Jarenlang heeft Ciska samen met Broer gezorgd voor de verspreiding van de Ons en de INFO. We nemen afscheid van een enthousiaste, goedlachse, genietende en positieve vrouw en ze was voor onze KBO een fantastisch lid.

STIPJES

- Mevr. v.d. Zanden geeft aan:

Onlangs vernam ik dat men bij de gemeente een korting van €100,- kan aanvragen voor korting bij afval medische incontinentie. Iets meer informatie op onze eigen KBO-site en ook de verwijzing naar de site van de gemeente voor aanvraag.

- **OMZIEN NAAR ELKAAR IN HELMOND ZOEKT KOOKMAATJE**

Een cliënt (90+) van OnE zoekt een prettig kookmaatje voor 1 of 2 dagen in de week.

Zij helpt en instrueert de cliënt bij het maken van het warme eten.

Geïnteresseerden kunnen bellen of mailen naar OnE.

Tel: 06 87 40 27 18

Email: omzienhelmond@gmail.com

ER IS EEN TIJD VAN MIJMEREN 4:



Na de periode van onze Nederlandse moesson heeft de winter eindelijk ingegrepen en besloten wat van zijn ware aard te tonen. De romantische en nostalgische roep om die sneeuwpret is van alle tijden en doet ons terug verlangen naar vervlogen dagen.

Maar nu de dooi weer is ingevallen en zelfs lentedagen voorspeld worden, zitten we in de rommel met verraderlijke duikelkansen. Dat geeft me weer de gelegenheid te gaan schrijven aan wat blijkbaar een maandelijks column aan het worden is.

De grote verschillen in weersgesteldheid lijkt ook een blauwdruk van de gebeurtenissen om ons heen. De avondklok leidt tot moppers en een run op asielhonden en zelfs tot openlijke rellen en plundertochten. De wijze coronamensen en de regeringen duwen dus met moeite de besluitenkar de coronaberg op. In de kar de beslissingen en besluiten en protocollen om vooral de kwetsbare en oudere mensen te beschermen en tevens te voldoen aan de zorg voor het zorgpersoneel enzovoorts. Helaas met elke duw vooruit op die berg lijkt de steun om hen heen kaler te worden als op een echte berg. De roep om meer compassie voor jeugd en economische motieven van onderuit groeit omgekeerd evenredig. Dit duivels dilemma hebben we samen nog niet opgelost.

Sinds de crisis heeft mijn vrouw een vergrote belangstelling aan de dag gelegd voor nieuwsberichten en al wat daar mee samenhangt. Als goede echtgenoot volg ik dat dus ook allemaal. Eerst het journaal, beginnend met de hoofdpunten en dan de uitgewerkte hoofdpunten met de omwonenden en/of met deskundigen. Later volgt dan nog een samenvatting van de hoofdpunten. Meteen daaropvolgend komen dan de actualiteiten programma's met dezelfde onderwerpen en dikwijls dezelfde wetenschappers, maar dan geflankeerd door politici en bekende Nederlanders, die plotseling ook overal verstand van blijken te hebben. Later volgen dan nog de praatprogramma's met een diepere lading maar met dezelfde categorie mensen.

Ik verbaas me dan om al die strijdpunten en dat gehakketak zonder zichtbaar resultaat. Al deze mensen komen met een vastomlijnde visie en zijn van meet af aan van plan geen duimbreed toe te geven, waardoor we enkel eindigen met nog meer verschillen en nog meer problemen.

Ik bedenk en constateer de ontzettende overeenkomst van mensensoorten die in al die TV programma's de revue passeren. Er zijn wetenschappers die erg veel weten, maar alleen in hun vakgebied. Er zijn mensen die erg veel in de breedte weten, maar dat gaat nooit erg diep. Er zijn mensen die niks weten, maar doen of ze alles weten. Er zijn mensen die horen iets te weten, maar weten het dan juist niet. En de gespreksleiders weten dan precies alles, maar dan wel precies wat op hun blaadje staat.

Nu snappen jullie zeker wel hoe blij ik was met de winnaar van "De slimste Mens", dat was niemand minder dan de Bestse jongen van de Snollebollekes Rob Kemps. Emma Wortelboer of Andries Tunru hadden voor mij ook gemogen hoor, want hier waren geen pretenties van "ik weet alles of ik weet veel",



zelfs niet bij Maarten van Rossem die daar eigenlijk alles moest weten.

Een verademing als ik zag hoe kinderlijk blij ze konden zijn met het weten van een antwoord. Nieuwsgierig als ze iets weer niet wisten. Ongecompliceerd en zo fijn om te zien dat er mensen zijn die beseffen dat ze

maar een paar procent kunnen bevatten van wat er allemaal te weten valt. Iets wat ik al besepte, toen ik als kind me had voorgenomen om de Winkler Prins encyclopedie te gaan leren. Ik liep al vast bij bladzijde 1 van boek 1 en dat van 24 delen. Ik besepte dat niemand ook maar zoveel kan weten en dat stelde me toen heel erg gerust. Dus ook de grote mensen wisten lang niet alles, zelfs mijn leraren niet. Dit zou de mensen moeten aanzetten tot meer luisteren en niet alleen horen. De prater zoekt naar argumenten en naar afwijkingen, verschillen en gebreken in de ander. De luisteraar zoekt meer naar oplossingen en overeenkomsten.

In mijn rijm laat ik zien dat het makkelijk is om verschillen of slechte zaken te vinden. Ik heb maar dieren gekozen en ze verhaspeld met gezegden, want die gaan altijd over mensen en dat is stiekem de bedoeling. Er is geen koe zo bont of er zit een vlekje aan per slot van rekening..

Voor de puzzelaar: ik heb er meer dan 50 gezegdes en uitdrukkingen in verstoppt en verhaspeld. Een ware uitdaging voor mensen met tijd.



Zoeken naar Overeenkomst maakt het verschil



Het etiket verschil zorgt dat er haat ontstaat
Snel geplakt is dan een stok die slaat
Zoek je verschil in mens of dier
Je vindt geheid het voorbeeld hier
Als wees geboren het koekoeksjong
En piept dus niet zoals zijn ouder zong
De veelzijdige vlo leeft op een zeer hoofd
De kakkerlak heeft de kool gestoofd
Een hen die kakelt zonder kop
De plofkip stond weer aan de top
En kraait victorie de gebraden haan
De ruiende vossen hun streken begaan
De haas zich uitrust in zijn leger
De winterkoning is wel of niet integer

De ezel is koppig en balkt heel erg graag
De slak en de pad bewegen weer traag
Er klinkt een slag vinken die slaan er hun slag
Een duif van de vrede met een slagpin die mag
De bonte hond staat bekend en bijt je soms toe
Maar echt veel te bont is het bont aan de koe
De beer is dan los je kunt hem zelfs rijden
De kale luis en die in de pels liever mijden
De zoemende mug als stekend vampier
De eendagsvlieg is gelukkig maar eventjes hier
De poes kijkt heel stiekem wat graag uit de boom
Het spint als spin zelfs een web in zijn droom
De gevlekte hyena vermomt als een hond
De kat in het nauw miauwt in het rond
De meerval de zwaardvis en ook bij de kwal
Ja bij al zulke namen dan weet je het al
Het paard is beslagen en slaat ooit op hol
Twee vliegen in één klap het modder figuur vol
De vuurvlieg en sluipwesp gewapend als tuig
De mot die vreet gaten de lama spuugt ruig
Zo blind als een mol graaft iemand zijn graf
Het proefkonijn is bij de konijnen wel af
Het schaap heult in wolfs kleren vermomt in het bos
Of liegt hij zo mak als een lam erop los
Met arendsoog jaagt de slechtvalk zijn buit
Het lam dat weer mekkert met heel wat geluid
De nerts die maakt het als altijd weer bont
De sabeltandtijger garant voor een wond
Kogelvis en adder de teek of schorpioen
Een virus of bacterie hun komst kampioen
De geit met zijn sik is ook sikkeneurig
Het varken dat wroet en eet niet zo keurig
De maat gemeten op zoek naar wat grillen
Met ogen van Argus naar fouten, verschillen
Je vindt wel een smetje wat leidt tot betoog
Overeenkomst springt zelden bij ons in het oog
Kijk niet naar verschillen leg niet dat accent
Kijk na een poosje hoe gelukkig je dan bent

FVDK

**Beoordeel je medemens op
wat hij is en niet zoals jij hem
ziet.**

**Blijf gezond en we gaan op
weg naar betere tijden**



Opzeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarsstraat 17
5708 JC Helmond, 0492-537078, kbostiphout@gmail.com